



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Όμορφος κόσμος

Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα

Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος

Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια πανέμορφη βασιλοπούλα. Το όνομά της ήταν Μελανγκέλ και ζούσε με τους γονείς της σ' έναν μεγάλο πύργο.

Όλοι την αγαπούσαν από μικρή. Ήταν γεμάτη καλοσύνη και απ' όπου κι αν περνούσε, σκορπούσε γύρω της χαρά. Όλους τους βοηθούσε με προθυμία και για όλους είχε κάτι καλό να πει.

Η πιο μεγάλη, όμως, αγάπη της Μελανγκέλ ήταν ο Θεός. Σε εκείνον επιθυμούσε να αφιερώσει τη ζωή της. Αποφάσισε να αφήσει τα πλούτη και να πάει να ζήσει σε μια σπηλιά μέσα στο δάσος της Ουαλίας. Ο άγιος τρόπος ζωής της έκανε τα ζώα και τα πουλιά να την πλησιάζουν χωρίς φόβο. Εκείνη τα φρόντιζε με αγάπη και μοιραζόταν μαζί τους το λιγοστό φαγητό της.

Μια μέρα, ένας πρίγκιπας της περιοχής βγήκε για κυνήγι με τα σκυλιά του στα μέρη που ζούσε η Μελανγκέλ. Κυνηγώντας έναν λαγό, έφτασε μαζί με τα σκυλιά στο μέρος που συνήθιζε η Αγία να προσεύχεται. Ο λαγός έτρεξε και κρύφτηκε κάτω από τα ρούχα της, για να φυλαχτεί. Τα σκυλιά, παρόλο που το αφεντικό τους τα διέταξε, δεν μπορούσαν να κουνηθούν, για να βρουν τον λαγό.

Ο πρίγκιπας απορημένος πλησίασε τη Μελανγκέλ και της είπε:



Ειχ. 55



«Ποια είσαι εσύ; Τι ζητάς εδώ; Δεν το ξέρεις ότι ο τόπος αυτός είναι δικός μου; Και τι έκανες στα σκυλιά μου και δεν μπορούν να κουνηθούν;»

Τότε εκείνη του μίλησε για τον Δημιουργό του κόσμου και τον προστάτη όλων των αδύναμων πλασμάτων, όπως ήταν ο μικρός λαγός. Του είπε πόσο μεγάλη ήταν η επιθυμία της να πλησιάσουν όλοι οι άνθρωποι τον Χριστό.

Ο πρίγκιπας θαύμασε τα λόγια της Μελανγκέλ και της έδωσε τον τόπο για να χτιστεί εκκλησία. Σήμερα, πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται την περιοχή και χαίρονται την ομορφιά, τη χάρη και την ευλογία του περιβάλλοντος.

(Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, Σταλαγματιές της αγάπης του Θεού, 2007)



1. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο:

Πώς ημέρευε τα ζώα η Αγία Μελανγκέλ;



2. Η Αγία Μελανγκέλ έζησε αρμονικά με τα άγρια ζώα.

A) Συζητούμε την πιο κάτω άποψη ομάδας κυνηγών.

Για να είσαι κυνηγός... δεν αρκεί να διαθέτεις άδεια, όπλο και σκύλο ...
αλλά κυρίως σεβασμό, συνείδηση και γνώση για τη φύση!.

(Κυνηγετική Ομοσπονδία)



B) Αναλαμβάνουμε κι εμείς δράση, προστατεύοντας τα ζώα της περιοχής μας. Καταγράφουμε τις ιδέες μας.



Φωλιά για τα πουλιά

.....
.....



Ο Ξουτ ψάχνει για φίλο

Δεν ήταν ακόμα τριών μηνών, όταν ο Ξουτ, ένα σκυλάκι άγνωστης ράτσας, βρέθηκε πεταμένο στον δρόμο. Ένιωσε λίγα βιαστικά χάδια από τα πρώτα του αφεντικά, όταν μια χειμωνιάτικη μέρα, που δεν θυμόταν να έκανε κάτι κακό, τον έβγαλαν από το σπίτι. Μάλλον είχε μεγαλώσει...

Τριγυρνούσε στους δρόμους της πόλης κι έπειτα από λίγο πίστεψε ότι τον έλεγαν Ξουτ. Οι περαστικοί, που πλησίαζε το σκυλάκι, το αποκαλούσαν έτσι και με τον καιρό δεν άκουγε σε κανένα άλλο όνομα.

Όμως, το σκυλάκι, ο Ξουτ δεν είχε χάσει ακόμα το κουράγιο του και περίμενε να βρει φίλο ή έστω αφεντικό. Ο Ξουτ, που αγαπούσε τους ανθρώπους, ακολουθούσε αυτούς που του έδιναν ένα κόκαλο, μια αγκαλιά, ένα σπιτάκι. Στο τέλος, όμως, έβρισκαν πάντα μια δικαιολογία για να τον διώξουν.

Ο Ξουτ πήρε τη μεγάλη απόφαση: θα έβρισκε μόνος του τον φίλο που θα γινόταν πιστός σύντροφός του. Μετά από μήνες περιπλάνησης στους δρόμους της πόλης, ο Ξουτ είδε ξαφνικά μπροστά του έναν άνθρωπο που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Ο άνθρωπος δεν έβλεπε, ήταν τυφλός. Το σκυλάκι έτρεξε, τον τράβηξε από την μπλούζα και τον βοήθησε να περάσει τον δρόμο απέναντι. Το χάδι του τυφλού ήταν για τον Ξουτ σαν μαγικό άγγιγμα. Επιτέλους βρήκε την αγάπη που του έλειψε τόσο πολύ! Από τότε οι δυο τους έγιναν αχώριστοι. Έγινε ο ένας για τον άλλον πιστός σύντροφος και φίλος



(Φ. Τσάμπρα, Ζ. Σκαλίδη, Ξουτ, 2003)



1. Βάζουμε ✓ στη σωστή απάντηση.

Γιατί το σκυλάκι είχε το όνομα «Ξουτ»;

- Είναι εύκολο όνομα, με μια συλλαβή.
- Έτσι το ονόμασαν τα πρώτα του αφεντικά.
- Όλοι το έδιωχναν από κοντά τους, φωνάζοντάς του «ξουτ».



2. Συζητούμε:

Για ποιους λόγους πιστεύουμε ότι έδιωχναν μακριά τον Ξουτ;



3. Λύνουμε τον μυστικό κώδικα του Ξουτ και βρίσκουμε:

Τι περιμένει ο Ξουτ από τους ανθρώπους;

Α	Γ	Δ	Ι	Κ	Λ	Ο	Π	Σ	Τ	Χ
□	○	◇	△	↑	☺	☼	✋	☼	✓	▽



4. Μελετούμε άλλες πηγές.

«Ο άνθρωπος πρέπει να δίνει την αγάπη του πρώτα στον Θεό, έπειτα στους ανθρώπους και αυτό που περισσεύει στα ζώα και στη φύση. Όπως εμείς ζητούμε βοήθεια από τον Θεό, έτσι κι αυτά ζητούν βοήθεια από τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να τα αγαπά, γιατί αυτά δεν περιμένουν άλλο παράδεισο».



(Άγιος Παΐσιος)



5. Βάζουμε σε σειρά αυτούς που πρέπει να δίνει την αγάπη του ο άνθρωπος: άνθρωπος, ζώα, Θεό.

